

WALT DISNEY'S

Broer Konijn en Mollie



DE
VROLIJKE AVONTUREN
VAN

Broer Konijn en Mollie

DOOR WALT DISNEY



AMSTERDAM BOEK

Het was uit met het luie leventje van Broer Konijn. Koning Leeuw had een bevel uitgevaardigd dat alle dieren naar school moesten...

En we gaan nog niet naar school, nog lange niet, en we gaan nog niet naar school, want daar heb je geen jool! Trola!

Zou Broer Konijn niet naar school gaan?



Zeg, Broer Konijn, ga jij niet naar school?

Wij gaan om iets te leren.



En we hebben een jonge onderwijzer. Een jonge? Die heb ik niet nodig. Geen jonge en geen ouwe, ik ben slim genoeg.

O, maar deze zul je wel aardig vinden.



Wacht tot je haar hebt gezien.

Ze is reuze lief.



Hè? Wat zei je? Is het een „ze“?



Nou ja, wat doet het er toe? Ik houd niet van schooljuffrouwen.



Van een vrouw kunnen wij mannen toch niets leren. Iedereen weet dat vrouwen geen verstand hebben.



Zo'n schooljuffrouw praat immers alleen maar na wat ze in een boek heeft gelezen.



En natuurlijk is ze oud en lelijk met een wrat op haar neus en kromme benen en jubeltene...



Dat had
Broer
Konijn
toch heel
erg
mis.

Broer Konijn was nog steeds aan het mapperen op de nieuwe school-
juffrouw. Hij had er geen erg in dat ze vlak achter hem stond...

Schooljuffen zijn allemaal
oud en lelijk, en dom ook!
Ik zou niet weten wat ik nog
van een schooljuffrouw
moest leren.

Ja hoor, jij
bent knap!

En
of!

Je bent zo
knap dat je
niets weet!

Juist!
Ik ben zo
knap dat
ik... hè???

HUH!

Ikke...
eh... hu...!











Na school-
tijd kerkte
Broer
Konijn
twee
harten
in een
boom.

Heidiederadool... Ik ga nu graag
naar
school,
ik heb een
lieve school-
juffrouw...

O, Mollielief, ik hou van jou,
Heidiederadool, ik ga nu
graag naar school.

Heidiederadief, wat is die
Mollie lief, ik wil met
haar gaan wandelen...

Broer
Konijn!!!

Maar Mollie... waarom ben je
nu weer kwaad?

Komt dat zien, komt dat zien, boeren,
burgers en buitenlui.
Ik verkoop een
toverdrank.

Ja, dames en heren, deze
drank geneest winterbenen en
alle andere kwaaltjes. Smeer het
op een kale kalebas en er groeit
haar op!

„Hoe bestaat het,” zult u zeggen.
Hè... wat? Dat is alles
voor vandaag...

Hier heb jij van mij een grote fles
toverdrank gratis, Mollie...

Broer
Konijn
springt
haast
uit zijn
vel van
jaloezie...





Vittorio Wezel had Broer Konijn in een benarde positie achtergelaten.





Broer Konijn had de sheriff meegenomen naar de tent van Vittorio Wezel.

Hoera voor Broer Konijn!



Broer Konijn is een held!



Dat toverdrankje van hem was niets dan suikerwater!



Dat konijn is iedereen te slim af, die rekel!

Ik sta gewoonweg paf!



En toen hij zag dat ik alles ontdekt had, probeerde hij me op te hangen!

Broer Konijn, kun je dat bewijzen?



Hè? Watte?



Ja, dat is waar. Je moet het bewijzen, Broer Konijn!

Maar... maar... dat kan ik niet!

Maar ik wel!



Ik zag dat Vittorio Wezel probeerde Broer Konijn uit de weg te ruimen... Ik redde hem!



Nou, Broer Konijn, vertel eens op! Hoe voel je je als held?



En weer zit Broer Konijn met zijn mond vol tanden...









Dit keer was ouwe Barend Buizerd Broer Koniijn te slim af geweest.

